



Henk Reudink werd op 23 februari 1921 geboren in de directeurswoning van de Zuivelfabriek “de Cloese” in Zwiep en is overleden op 31 oktober 1947 in Nederlands Indië.

Henk Pieter Reudink staat niet vermeld op het oorlogsmonument voor de Barchkerk. Toch mogen wij hem niet vergeten. Ook hij vocht voor Vrijheid, maar dan in Nederlands Indië. Jaarlijks leggen we op 4 mei bloemen bij zijn “In memoriam” grafsteentje op het graf van zijn ouders in Barchem.

Hij voorkwam, samen met Gait Postel, dat kasteel “De Heest” in Zwiep in vlammen opging na een luchtbombardement op 19 november 1944.

Op 4 augustus 1945 tekent Henk de verbandacte als hij zich meldt als oorlogsvrijwilliger bij het Drentse OVW-bataljon 1.1.Regiment Infanterie. (bijnaam is Drents Bataljon)

Na hun opleiding zet het bataljon van 750 vrijwilligers vanuit Southampton koers naar Nederlands Indië op 25 januari 1946. Dienstplichtigen en vrijwilligers worden erheen gestuurd om daar “orde en vrede” te brengen en de Japanners te verdrijven.

Begin oktober 1947 wordt het Drentse Bataljon gelegerd in Medan en Balawan en vertrekt naar de hoogvlakte om daar een verzamelplaats van gewapende strijdgroepen te zuiveren.

Op 31 oktober 1947 wordt Henk in Tigaras, in de buurt van Medan, gedood door een sluipschutter.

Hij blijft met 5.000 uitgezette militairen achter op de Indonesische erevelden in Medan, hij is slechts 26 jaar oud. Zijn droom, om met zijn Indische verloofde na de oorlog voorgoed naar Indonesië te vertrekken, mocht niet uitkomen.

Henk Reudink is herbegraven op het Ereveld Leuwigajah/ Cimahi/ op Java.
