



Michiel de Wit

werd geboren op 15 februari 1921 te Hengelo (Overijssel) en is overleden op 27 februari 1945 in Mauthausen.

Michiel woonde met zijn ouders en zussen op villa “Het Onland” aan de Schoneveldsdijk te Barchem.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet in Hengelo. Hij was deskundig in het vervalsen van persoonsbewijzen en documenten met name voor Joodse onderduikers en gedropte piloten.

Op 10 februari 1944 werd Michiel tijdens een razzia te Brussel opgepakt.

Hij was in het bezit van belastende papieren. Vanaf april tot Dolle Dinsdag 5 september zat hij gevangen in kamp Vught. Daarna in het concentratiekamp Sachsenhausen in nazi-Duitsland.

Op 20 februari 1945 wordt Michiel in een veewagen en onder barre omstandigheden, zonder eten en drinken en strenge vorst, getransporteerd richting het vernietigingskamp Mauthausen in Oostenrijk. De bizarre tocht duurt 7 dagen. Veel mede gevangenen sterven tijdens dit transport. Michiel is een dag na aankomst op 27 februari 1945 overleden door verhongering.

Hij was 24 jaar.

Postuum werd aan zijn zus Anna de Wit het Mobilisatie Oorlogskruis overhandigd.
