



Mr. Arnoud Cornelis van Dam

werd geboren in Rotterdam op 25 mei 1908 en overleden in Epse op 5 april 1945.

Meester A.C. van Dam was de bezielende leider van de “Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers” (L.O.) van Barchem.

De L.O. is ontstaan in het voorjaar van 1943.

Deze verzetsbeweging bestond o.a. uit Meester A.C. van Dam, dominee R. Groeneboer, Willem Prinsen, Hendrik Welbergen, Jan Willem Esselink, G.H. Dijkman en Jan Willem Dijkman.

In zijn illegale werk bleef Meester van Dam de jurist die zich bij elke daad afvroeg of er een rechtsgrond voor was. Hij werd één van de beste werkers uit de illegale wereld van de Noordelijke Achterhoek.

Hij werkte voor de N.S.F, de spoorwegmannen en militaire verzetsgroepen. Meester van Dam was contactpersoon voor de Inlichtingendienst in Londen en werkte mee om het blad “Trouw” te laten drukken.

Het was altijd: levensgevaar. En dat wist hij als geen ander. Nooit deed men tevergeefs een beroep op hem.

Vanwege een persoonlijke oproep om graafwerk voor de Organisation Todd (O.T.) te verrichten dook hij onder in huize “de Pauw” in Gorssel. Daar werd hij tijdens een huiszoeking met negen mannelijke medebewoners overgebracht naar de Oxerhof in Epse op 29 maart 1945. De Oxerhof was een klein concentratiekamp.

Op 5 april, enkele uren voor de bevrijding werden deze tien mannen op gruwelijke wijze ter dood gebracht door dronken Duitse bewaarders. Het massagraf aan de bosrand werd op 6 april door de Canadese bevrijders gevonden.

Ook bij de Oxerhof staat Arnoud vermeld op het monument.

Hij is begraven op de Nieuwe Begraafplaats in Lochem.

Mr. Arnoud van Dam, 36 jaar: is gesneuveld in zijn strijd voor het recht.

Zijn vrouw bleef achter met 2 kleine kinderen: een dochtertje van 7 en een zontje van 5 jaar oud.