

DODENHERDENKING 4 MEI 2022

Vandaag is het 4 mei, de dag van de nationale dodenherdenking.

Morgen, 5 mei, vieren we onze vrijheid..

Maar eerst de dag van vandaag, een dodenherdenking die gelukkig weer anders verloopt dan de laatste jaren. Waar we twee jaar lang enigszins beperkt werden in onze vrijheden, kunnen we nu weer in grote getale bij elkaar komen. Om te gedenken en te herdenken, alle slachtoffers van de WO II en van alle vredesmissies die er daarna hebben plaats gevonden.

De laatste jaren hebben we elkaar telkens op gewezen hoe belangrijk het is om het verhaal levend te houden, langzamerhand zijn er immers steeds minder mensen die de WO II bewust hebben meegemaakt.

Het comité 4/5 mei hier in Barchem, heeft er enorm veel tijd ingestoken om oude verhalen te bundelen, om oude beelden te verzamelen, om nabestaanden op te sporen. Zo ook de nabestaanden van hen die genoemd zijn op het herdenkingsmonument hier voor de kerk. Achter elke naam een familie, een verhaal en een gemis. Het dwingt ons diep respect af.

Het is mooi om vandaag hier extra aandacht aan te kunnen geven, langzamerhand wordt de hele geschiedenis ervan duidelijk. Zo blijft ook dit verhaal levend...

Maar wie had kunnen bedenken, dat de 4/5 mei vieringen nu zo actueel zouden zijn? Door de oorlog in Oekraïne horen en zien dagelijks de vreselijke gevolgen die een oorlog voortbrengt. En weer hebben de meest onschuldige burgers het het zwaarst te verduren...

En natuurlijk zijn we extra alert nu het zo dicht bij komt. Immers, 1200, 1300 km is niet zo ver.

En weer vragen we ons af: Wat bezielt een individuele machthebber om zulke acties uit te voeren? Hoe kan het dat zo'n iemand zoveel mensen mee krijgt in zijn denkwijze?

Diezelfde vragen leefden er ook in de jaren 40-45. En achteraf weten hoeveel leed dat veroorzaakt heeft, nu weten we hoeveel mensen zich toen hebben ingezet voor de vrede, nu weten hoeveel mensen daarvoor het leven lieten.

We zien misschien nu ook weer hoe belangrijk vrijheid is, hoe we daar elke dag aan blijven moeten werken. Het vergt respect voor elkaar, het vergt tolerantie, het vergt ruimte voor verschillende meningen en gedachten, het vergt saamhorigheid en een wil om elkaar voort te helpen.

Alleen daarmee kunnen we samen in vrijheid leven, alleen daarmee kunnen we samenwerken aan een mooier dorp, een mooier land en een mooiere wereld.